

TIL EFTERTANKE

"Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem". (Hebr 7,25)

Fire måske fem andre steder i Det nye Testamente er tanken tydelig: Jesus går i forbøn for sine børn, sine efterfølgere. Det er ikke noget nyt for Jesus, for det gjorde han allerede, medens han var her på Jorden. "Jeg bad for dig", sagde han til Peter i salen ovenpå ved den sidste nadver, for Jesus så, at behovet for bøn var alt overskyggende, og det viser os, at vor frelser hele tiden beder for os.

Dengang da disciplene var uenige om, hvem af dem, der var den mest betydningsfulde eller største sad Jesus stille og bad for sine venner.

Vor frelser tjener nu i Himmelen og er ved Faderens højre hånd. Han gør stadig brug af forbønnens tjeneste. Det var ikke kun den gang, han var her på Jorden. Nej, han ser et behov for at bede for os hele tiden. Det er, som en gammel præst engang sagde: "Når jeg holder min morgenbøn, så har Jesus allerede holdt sin morgenbøn for mig".

Måske er du ensom og føler, at du er forladt. At du selv må bære alle byrderne og at de kampe, der skal strides, er du ene om. Håber, at det kan være en trøst at vide, at selv om du ikke har en hjælper på jorden, så har du "en talsmand, en der går i forbøn for dig hos Faderen. Det er Jesus Kristus, den retfærdige" (1.Joh 2,1) og han "træder frem for Guds ansigt til gavn eller bedste for dig og mig". (Hebr 9,24)

Som 2. kor. 5,10 siger, så kommer vi en dag for Kristi domstol. Da er det godt at vide, at han er der som dommer, advokat, Herre og min ven. Glem ikke at Jesus har gået her på Jorden og at han kender vore daglige glæder og problemer. Derfor er der intet at frygte, undtagen at vi glemmer, hvad Jesus har gjort for dig og mig. Glem ikke, at han stadig beder for os hver dag

JP