

TIL EFTERTANKE

Julen rummer mange kontraster. Den enkle historie om krybben i stalden er en fortælling om enfoldig tro, men samtidig en del af det største af alle mysterier: Guds plan for os mennesker. Gud, den store skaber, er også en kærlig far for sine vildfarne børn.

Meget bidrager til at forplumre det, der er enkelt og ligetil. Der stilles spørgsmål om; hvornår Jesus blev født. Der sættes spørgsmål ved det traditionelle billede af stalden dækket med sne og barnet liggende i krybben. Det diskuteres, om grantræet er et hedensk symbol eller et kristent billede på evigt liv....

Læg hertil, de enorme summer, der tjenes i forbindelse med »hjerternes fest«, hvor salget af julekort og dekorationer begynder allerede i august. Kommmercialismen fremkalder hos mange mennesker en skuffelse over, at vi har kunnet ødelægge den smukke drøm og det lysende håb, julehistorien tilbyder.

“Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham, navnet Immanuel - det betyder: Gud, med os” (Matt 1,23).

“Men englen sagde til dem: “Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde. som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren” (Luk 2,10-11).

Dette er kernen i julens budskab: Frygt ikke - Gud med os - en stor glæde - en frelser, - Kristus Herren. Det er den sande julegave, selvom den er pakket ind i en forvirret verdens, pynt og stads. Medens de handlende sælger deres varer, historikerne slås om de præcise detaljer, og moralisterne diskuterer, om det er rigtigt eller forkert at fejre vor frelsers første komme til jorden - så benyt julen som en anledning til at fjerne al indpakningen og åbne for den fred og frelse, som Gud tilbyder dig.

JP